

Sommaren är nära

Jesus säger: *Sen på fikonsträdet och på alla träd; när de redan hava slagit ut, ock I sen det, så veten I av eder själva, att sommaren redan är nära; likaså även I, när I sen detta ske, så veten, att Guds rike är nära* (Luk. 21:29-31).

Här I sen, att det rustas ovanligt på jorden, att det börjar gå sönder på alla punkter, detta gamla storverk; att stater och kyrkosamfund omstöpas, troner störtas, krig och örlig, uppror och tvedräkt uppblossa överallt – när I sen denna ovanliga brådmogning i alla konster, uppfinningar och vetenskaper – och i synnerhet, när I sen det sista, avgörande tecknet: *evangeliets förkunnelse för alla folk*, varom Jesus tillade: »Då skall änden komma» (Matt. 24: 14): och när I sen, att nu på ett halvt århundrade gjorts mycket mer för hedningarnas omvändelse, än förut på flera århundraden o. s. v., då *skolen I veta, att Guds rike är nära*, att de heliga änglarna redan hava basunerna i händerna och se på sin Herres ögon, vänta på hans vink, att de skola blåsa ut Herrens stora sista dag; att den oräkneliga skaran av Herrens utvalda hava redan iklätt sig de vita kläderna, hava tagit palmer i händerna och äro redo att beledsaga sin Frälsare vid hans sista ankomst, att de många boningarna uti Guds hus äro tillredda, himlarna dåna, jorden bävar, vindarna ryta, vattnen brusa, alla skapade varelser längta, sucka och ängslas.

– O, måtte vi alla vara lika de tjänare, som vänta sin Herre, när han kommer – att evad han kommer uti den andra nattvåkten, eller uti den tredje, han må finna oss så – ja, *saliga äro de tjänarna!* »Det säger han, som betygar detta: *Jag kommer snart! Amen. – Ja, kom, Herre Jesus!*»

- C-O Rosenius (1851)

© Pietisten

Texterna får användas fritt, helt eller delvis, digitalt eller analogt, kopierat eller tryckt om syftet är att främja Kristi rikets tillväxt.

www.pietisten.com